



Deze weken werken we aan het onderwerp 'Samen één groep'. De kinderen in de klas zijn allemaal verschillend, maar wel samen één groep. We leren om ons best te doen om elkaar goed te begrijpen. In deze ouderbrief geven wij u een samenvatting van wat in de groepen 1 t/m 8 wordt aangeboden.

In de klassen komt het volgende aan de orde:

- Elk kind in de klas is verschillend (in uiterlijk, in wat hij kan, wil en doet) en dat is leuk, want je kunt elkaar aanvullen en elkaar helpen. We praten over dat het van belang is een ieder in zijn waarde te laten.
- Samen zijn we wel één groep en daarom moeten we duidelijke regels (verplicht) en afspraken (spreek je samen af) maken en je eraan houden om goed samen te kunnen spelen en werken. Kinderen zitten ook in allerlei andere groepen, met wellicht andere afspraken.
- Door elkaar aan te kijken, om de beurt te praten en goed te luisteren kunnen we elkaar beter leren begrijpen.

Wanneer u thuis wilt aansluiten bij dit thema kunt u:

- Uw kind vragen u aan te kijken wanneer u iets belangrijks zegt, zo wordt uw kind minder afgeleid en begrijpt het u. U kind zou datgene wat u verteld heeft kunnen herhalen.
- Tijdens het eten alle gezinsleden om de beurt iets laten vertellen.
- Praten over de verschillen van mensen, bijvoorbeeld de gezinsleden of mensen die andere gewoonten, mogelijkheden of ideeën hebben.
- Uw kind vertellen dat er binnen uw gezin ook bepaalde regels zijn waaraan een ieder zich moet houden. U heeft ook een bepaalde taakverdeling en iedereen kan en doet andere dingen: samen lukt het wel.